



Nieuwsbrief 8 12 | 2010

King David School fonds

kingdavidfund@gmail.com, bankrekening
4873240 van Stichting Rwanda Solidair te
Wageningen ovv "schoolfonds".

Redactie: Liesje Knobel, Hans Brandwacht, JanWillem Andriessen
en Hans Bronswijk

Vormgeving: Grafisch Atelier Wageningen
Reacties/aanmeldingen via kingdavidfund@gmail.com

Deze nieuwsbrief verschijnt minstens 1x per kwartaal.

Een vlinder in Afrika

U heeft een uitnodiging ontvangen voor de presentatie van het boek "Een vlinder in Afrika. Ontmoetingen tussen Nederlandse en Rwandese jongeren in het land van de genocide", op zondag 9 januari om 15.00 uur in de Wageningse bibliotheek. De productiekosten van het boek worden gesponsord, waardoor de opbrengst (17,50 euro per boek) naar de kinderen van het King David Schoolfonds kan gaan. In de hoop dat u allemaal op 9 januari langskomt en ter plekke een flink aantal verjaardagscadeaus voor 2011 aanschaft, volgen hieronder enkele fragmenten uit het levensverhaal van Innocent, leerling uit het schoolfonds. Hiernaast een foto van Innocent en haar moeder. U kunt het boek nu al bij ons bestellen (kingdavidfund@gmail.com).
HANS BRONSWIJK

Het verhaal van Innocent

"Na de moord op mijn vader en broers bleef ik alleen met mijn moeder achter, maar de moordenaars kwamen om ook ons te vermoorden. Ze dreven ons naar een plek in het bos en we moesten gaan liggen. Toen een soldaat met een machete wilde toeslaan schreeuwde mijn moeder: 'Alsjeblieft, vermoord mij, maar niet mijn dochter!' En op dat moment keek ik op naar de moordenaar en lachte naar hem. Hij was verbaasd en zei: 'Dit meisje is heel dom. Ik ga haar vermoorden en dan geeft ze me haar stralende glimlach! Vanwege die prachtige lach zullen we haar laten leven. Het is voldoende dat we haar vader en vier broers hebben vermoord.' Mijn moeder en ik mochten opstaan en de man riep tegen de anderen: 'Ik vind dit kleine meisje leuk. Wie haar of haar moeder aanraakt zal ik doden.' Mijn moeder bleef bij die man tijdens de genocide."

"Als ik klaar ben met de middelbare school wil ik naar de universiteit om economie te gaan studeren. Ik wil graag bij een bank werken. En ik wil graag trouwen en twee kinderen, een jongen en een meisje. Nooit acht kinderen zoals mijn moeder. Maar eerst wil ik voor mezelf kunnen zorgen. Ik wil niet afhankelijk worden van iemand anders."

"Soms bezoek ik het graf van mijn vader en mijn broers. Het is dicht bij het huis waar mijn moeder woont. Hun graven zijn overwoekerd door struiken en onkruid en dat vind ik heel erg. Als ik mijn moeder ernaar vraag, antwoordt ze: 'Hoe kan ik 1000 franc (ruim 1 euro) uitgeven aan een tuinman als ik dat geld nodig heb voor het eten?' Toch ben ik verdrietig als ik hun graven zo zie liggen. Als ik ouder ben, zal ik zorgen dat ze er goed bij liggen."

INNOCENT MAHORO

Nieuws

In november 2010 hebben negen schoolfondsleerlingen hun nationale eindexamen gedaan. In februari ontvangen zij de uitslag die bepalend is voor hun verdere schoolcarrière. Acht tutors gaan in januari, na één jaar wonen en lesgeven op King David, studeren in Kigali of Butare.

In Groningen hebben Roos Oosting, Odde de Jong, Laura Hassink en Emma Bronswijk Stichting Mukunzi opgericht. Mukunzi wil een huis voor de tutors van King David bouwen en heeft al 20.000 euro aan subsidie binnengehaald. De bouw van het tutorhuis is inmiddels gestart.

Wat is het King David Schoolfonds?

Het King David Schoolfonds helpt kinderen die van de middelbare school dreigen te worden gestuurd omdat ze hun schoolgeld niet meer kunnen betalen. Het gaat om kinderen op de King David Academy (KDA) in Kigali, Rwanda. Wij hebben een band met deze kinderen opgebouwd omdat we er in 2007, 2008 en 2009 een Xplore-project met Nederlandse en Rwandese jongeren hebben uitgevoerd. De meerderheid van de kinderen op de school is wees, door de genocide van 1994 of andere oorzaken, en leeft voortdurend met de dreiging van school te worden gestuurd vanwege geldgebrek. Deze kinderen hebben soms alles verloren en staan alleen in het leven. En toch hebben sommigen een levenskracht die ons versteld doet staan.

Wat doen we met uw bijdragen?

In 2010 betalen we het schoolgeld van 35 leerlingen. Hun namen vindt u in deze nieuwsbrief. De kosten daarvan bedragen ca. 18.000 euro per jaar. Binnenkort doet de school een voorstel voor de leerlingen van 2011.



De King David Academy

De King David Academy ligt in een westelijke buitenwijk van de Rwandese hoofdstad Kigali. We hebben ervaren dat de KDA een goede school is met een gedreven directrice/oprichtster, Annette Mutamuriza, een aantal enthousiaste leerkrachten en prachtige kinderen. De school heeft ruim 1000 leerlingen, afkomstig uit de armste lagen van de bevolking. Het schooljaar loopt van januari t/m december. Er zijn 1e t/m 6e klassen. Iedereen is intern, de leerlingen eten en slapen op school. Het niveau van de school is hoog, de kinderen werken hard.

Hoe kunt u meedoen?

Het schoolgeld op de King David Academy bedraagt (in 2010) ca. 500 euro per jaar. Dit bedrag dekt onderwijs, huisvesting, maaltijden, schooluniform en schoolmaterialen. Deelnemers aan het schoolfonds maken 40 euro per maand (=1 kind) of een veelvoud of deel daarvan over naar giro 4873240 van Stichting Rwanda Solidair te Wageningen o.v.v. "Schoolfonds". U kunt elk moment instappen. Een jaar loopt van januari t/m december. Donateurs doen mee t/m december. Indien iemand deelname in het volgend jaar wil beëindigen laat hij/zij dat uiterlijk in november weten. Alle bedragen die gestort worden komen 100% ten goede aan de kinderen die we steunen. Elk kwartaal verschijnt er een nieuwsbrief. Elk jaar een financiële verantwoording. Naast maandelijkse giften zijn ook incidentele giften meer dan welkom. Als goede-doel-cadeau bij een feest? Als actie van de Lions, Rotary of andere service-club? Of gewoon als u het kunt missen.

De leerlingen die we steunen



Nshuti Salma



Pacific Mongi



Mugweri Henry



Murekatete Tonah Vedette



Nzaramba Samuel



Karegeya Dominique



Karemera James



Mukabitege Angel



Atukunda Esther



Alyampa Mubarak



Narubega Sharifa



Marius Tresor



Kabasinga Claire



Muyoboke Phibi



Rwiririza William



Muhoza Anne Mary



Comfort Raymond



Mahoro Innocent



Bazigaga Pauline



Mwizerwa Frank



Mbabazi Phionah



Gisa Kevin



Musangwa Dan



Uwera Carolyne



Kalimba Benjamin



Mutoni Peace



Bazimya Eric

Geen foto: Kagwisaje Sam, Ashimwe Denise, Bwancyeye Flugence, Ishimwe Delphine, Mugabekazi Yvonne, Murigande Godfrey, Mutoni Queen