



Nieuwsbrief 5 | 12 | 2009

King David Schoolfonds

kingdavidfund@gmail.com, bankrekening
4873240 van Stichting Rwanda Solidair te
Wageningen ovv "schoolfonds".

Redactie: Liesje Knobel, Hans Brandwacht, JanWillem Andriessen
en Hans Bronswijk

Vormgeving: Grafisch Atelier Wageningen
Reacties/aanmeldingen via kingdavidfund@gmail.com

Deze nieuwsbrief verschijnt minstens 1x per kwartaal.

Best ingewikkeld

Het begint in 2007 met 5 meisjesvoetballers. Het kan toch niet dat zij in de prostitutie dreigen te belanden omdat ze hun schoolgeld niet meer kunnen betalen? We gaan hen ondersteunen via een King David schoolfonds. Al snel blijken heel veel Rwandese leerlingen heel arm te zijn, dus het fonds groeit snel. Een aantal leerlingen in het schoolfonds mogen naar de universiteit. Maar je moet wel eerst een tussenjaar tussen middelbare school en universiteit overbruggen en dat is vaak onmogelijk. Samen met directrice Annette besluiten we daarom enkele afgestudeerde leerlingen een jaar lang op KDA te laten wonen om als "tutor" o.a. bijles te geven. Dit systeem blijkt heel goed te werken. Daarna kunnen ze met een studiebeurs naar de universiteit. Die beurs blijkt echter veel te weinig te zijn. Alleen aan kamerhuur gaat ie al op. (Behalve voor meisjes. Die kunnen tegen diensten in natura overall een betaalbare kamer krijgen.) We huren een huis in universiteitsstad Butare om een groep ex-KDA leerlingen onder te brengen. Studenten die naar Mutara gaan, vragen daarop of we ook voor hen een huis willen huren. Voor de zus van een schoolfondsleerling betalen we de operatie die nodig is om haar verkrachte lichaam te herstellen. De moeder en 10 broertjes en zusjes van een schoolfondsleerling worden op straat gezet. Kunnen wij....? We helpen een schoolfondsleerling aan een geboortebewijs om zodoende weer een identiteit te krijgen. Sommige leerlingen hebben geen enkel idee waar ze in de schoolvakanties naar toe moeten. En onverwacht zijn er weer schoolfondsleerlingen van school verdwenen omdat een moeder ziek is geworden, een oom een ongeluk heeft gehad, een gehandicapt zusje verzorging nodig heeft of omdat hij/zij van school is gestuurd.

De vreselijke effecten van geweld en armoede op kinderen treffen ons elke keer weer in het hart. En hoe meer we weten van de kinderen en hun achtergronden, hoe moeilijker het soms is om optimistisch te blijven. Wij zijn er echter van overtuigd dat onderwijs hun enige kans op een toekomst is. Dus gebruiken we het geld van het schoolfonds alleen voor schoolgeld en zoeken we andere oplossingen voor andere problemen. Vaak twijfelen we, maar die twijfel verdwijnt als je naar al die foto's op de achterkant van de nieuwsbrief kijkt. En als straks in januari de eerste kinderen dankzij het King David schoolfonds naar de universiteit gaan.

HANS BRONSWIJK

Nieuws

Vijf schoolfondsleerlingen (Sad, Salma, Andrew, Godfrey and Germaine) starten in januari 2010 met hun universitaire studie. 15 anderen hebben eindexamen gedaan en worden tutor. Zij moeten nog een paar maanden in spanning wachten op hun examenresultaten maar gaan ondertussen op school aan de slag als leraar, huiswerkbegeleider, in de bieb, het computerlokaal of in de ziekenboeg. We hebben binnen het schoolfonds plek voor zo'n 10 nieuwe leerlingen. Dit alles kunnen we betalen doordat er veel nieuwe donateurs bij zijn gekomen. We verwachten dat de structurele inkomsten in 2010 stijgen van 1000 euro naar 1400 euro per maand. In de herfst van 2009 waren er ook veel incidentele giften, vaak rondom onze presentaties van Color your Life. De Hannie Schaft school uit Zandvoort gaf maar liefst 1500 euro, waarvoor onze hartelijke dank.

Wat is het King David Schoolfonds?

Het King David Schoolfonds helpt kinderen die van de middelbare school dreigen te worden gestuurd omdat ze hun schoolgeld niet meer kunnen betalen. Het gaat om kinderen op de King David Academy (KDA) in Kigali, Rwanda. Wij hebben een band met deze kinderen opgebouwd omdat we er in 2007, 2008 en 2009 een Xplore-project met Nederlandse en Rwandese jongeren hebben uitgevoerd. De meerderheid van de kinderen op de school is wees, door de genocide van 1994 of andere oorzaken, en leeft voortdurend met de dreiging van school te worden gestuurd vanwege geldgebrek. Deze kinderen hebben soms alles verloren en staan alleen in het leven. En toch hebben sommigen een levenskracht die ons versteld doet staan.

Wat doen we met uw bijdragen?

Momenteel betalen we het schoolgeld van 34 leerlingen. Hun namen vindt u in deze nieuwsbrief. De kosten daarvan bedragen ca. 16.000 euro per jaar.



De King David Academy

De King David Academy ligt in een westelijke buitenwijk van de Rwandese hoofdstad Kigali. We hebben ervaren dat de KDA een goede school is met een gedreven directrice/oprichtster, Annet Mutumuriza, een aantal enthousiaste leerkrachten en prachtige kinderen. De school heeft ruim 1000 leerlingen, afkomstig uit de armste lagen van de bevolking. Het schooljaar loopt van januari t/m december. Er zijn 1e t/m 6e klassen. Iedereen is intern, de leerlingen eten en slapen op school. Het niveau van de school is hoog, de kinderen werken hard.

Hoe kunt u meedoen?

Het schoolgeld op de King David Academy bedraagt (in 2009) ca. 500 euro per jaar. Dit bedrag dekt onderwijs, huisvesting, maaltijden, schooluniform en schoolmaterialen. Deelnemers aan het schoolfonds maken 40 euro per maand (=1 kind) of een veelvoud of deel daarvan over naar giro 4873240 van Stichting Rwanda Solidair te Wageningen o.v.v. "Schoolfonds". U kunt elk moment instappen. Een jaar loopt van januari t/m december. Donateurs doen in principe mee t/m december. Indien iemand deelname in het volgend jaar wil beëindigen laat hij/zij dat uiterlijk in november weten. Alle bedragen die gestort worden komen 100% ten goede aan de kinderen die we steunen. Elk kwartaal verschijnt er een nieuwsbrief. Elk jaar een financiële verantwoording. Naast maandelijkse giften zijn ook incidentele giften meer dan welkom. Als goede-doel-cadeau bij een feest? Als actie van de Lions of andere service-club? Of gewoon als u het kunt missen.

De kinderen die we steunen



Nshuti Salma



Mutoni Franklyn



Ingabire Viola



Uwineza Sad



Nkwihoreze Kellen



Muyoboke Phibi



Murekatete Tonah Vedette



Nirere Edith



Mugire Sylvia Uwamahon



Kalisa Godfrey



Nzaramba Samuel



Pacific Mongi



Umutesi Germaine



Lisa Evans 'M



Kabasinga Claire



Tumukunde Joan



Musangwa Dan



Mungi Alpha



Mbangukira Andrew



William Rwiririza



Salma Peter



Bora Smaya



Munyambo Jackson



Mfizi Ramadhan



Mugweri Henry



Muhoza Anne Mary



Uwanahoro Bayinga Innocente

Uwanahoro Jackline, Mbabazi Deborah, Karegeya Dominique, Karemera James, Mutoni Peace, Kagwisaje Sam, Kalimba Benjamin