



Nieuwsbrief 1 | 2008

King David School fonds

kingdavidfund@gmail.com, giro 4873240
van Stichting Rwanda Solidair te
Wageningen o.v.v. "schoolfonds".
Deze nieuwsbrief verschijnt minstens 1x per kwartaal.

De eerste nieuwsbrief!

Voor u ligt de eerste nieuwsbrief van King David Schoolfonds. Als u deze nieuwsbrief ontvangt betekent dat dat u meedoet aan dit fonds. Waarvoor we u hartelijk danken. Maar wie zijn eigenlijk die "we"? Zijn dat Hans, Liesje, Jan Willem en Hans? Indirect wel. Want wij zijn er van overtuigd dat dit schoolfonds een geweldig idee is. Maar uiteindelijk doet u natuurlijk mee voor de kinderen op de King David Academy in Kigali, Rwanda. En die weten niet eens dat u meedoet en waar de financiering van hun schoolgeld vandaan komt, al hebben ze mogelijk wel hun vermoedens. Dat vraagt enige uitleg. Rechtstreeks geld geven aan de kinderen is niet verstandig. Ten eerste weet je dan niet zeker of het geld voor schoolgeld wordt gebruikt of dat een familielid/kennis het ongevraagd gebruikt voor iets anders. Ten tweede willen we niet dat er een groep "Nederland-gesteunden" op school rondloopt die door de anderen met jaloezie en afgunst worden bekeken. Ten derde zou een te makkelijk benaderbaar fonds aanzuiwend werken. Immers, bijna elke leerling op school heeft enorme geldzorgen. En bijna iedereen heeft broertjes en zusjes die niet (meer) naar school kunnen omdat er geen geld is. Wij hebben afgesproken dat Annet Mutamuriza, directrice/oprichtster van de school, de te steunen kinderen voordraagt en dat wij het geld naar de school overmaken. En zo worden een aantal kinderen gesteund zonder dat ze weten waar het geld precies vandaan komt. Eerlijk gezegd zijn we heel blij dat wij niet hoeven te kiezen. We realiseren ons ten volle: wat je ook doet, het is heel erg weinig. Maar dat mag nooit een excuus zijn om dan maar helemaal niets te doen. En blijkbaar vindt u dat ook.
HANS BRONSWIJK

Rwanda, een prachtig land met een verschrikkelijke geschiedenis

Rwanda 1994: in een tijdsbestek van honderd dagen worden in het Centraal-Afrikaanse land bijna één miljoen Tutsi's en gematigde Hutu's vermoord door Hutu-extremisten. De internationale gemeenschap kijkt toe en doet niets.

Rwanda 2008: Het land is inmiddels al jaren lang politiek stabiel onder leiding van president Kagame. De economische groei behoort tot de hoogste van de wereld. Misdaad en corruptie komen relatief heel weinig voor. De gevolgen van de genocide zijn echter nog overal aanwezig. Denk aan de grote aantallen straat/weeskinderen. Denk aan de overvolle gevangenissen.

En aan de slachtoffers die naast de moordenaars van hun families moeten wonen. Rwanda heeft alle steun nodig om deze enorme problemen te overwinnen.



Wat is het King David Schoolfonds?



Het King David Schoolfonds helpt kinderen die van de middelbare school dreigen te worden gestuurd omdat ze hun schoolgeld niet meer kunnen betalen. Het gaat om kinderen op de King David Academy (KDA) in Kigali, Rwanda. Wij hebben een band met deze kinderen opgebouwd omdat we er in 2007 en 2008 een project met Nederlandse en Rwandese jongeren hebben uitgevoerd. De meerderheid van de kinderen op de school is wees, door de genocide van 1994 of andere oorzaken, en leeft voortdurend met de dreiging van school te moeten wegens geldgebrek. Deze kinderen hebben soms alles verloren en staan alleen in het leven. En toch hebben sommigen een levenskracht die ons versteld doet staan. Alle bijdragen aan het fonds komen 100% ten goede aan de kinderen die we steunen. Elk kwartaal verschijnt er een nieuwsbrief. En één keer per jaar een financiële verantwoording.

De King David Academy is een middelbare school in een buitenwijk van de Rwandese hoofdstad Kigali. Wij zijn onder de indruk geraakt van de gedreven directrice/ oprichtster, Annet Mutamuriza, de enthousiaste leerkrachten en de prachtige kinderen. De school heeft ruim 1000 leerlingen, afkomstig uit de armste lagen van de bevolking. Het schooljaar loopt van januari t/m december. Iedereen is intern, de leerlingen eten en slapen op school. Het niveau van de school is hoog, de kinderen werken hard.

De King David Academy



De King David Academy is een middelbare school in een buitenwijk van de Rwandese hoofdstad Kigali. Wij zijn onder de indruk geraakt van de gedreven directrice/ oprichtster, Annet Mutamuriza, de enthousiaste leerkrachten en de prachtige kinderen. De school heeft ruim 1000 leerlingen, afkomstig uit de armste lagen van de bevolking. Het schooljaar loopt van januari t/m december. Iedereen is intern, de leerlingen eten en slapen op school. Het niveau van de school is hoog, de kinderen werken hard.

Hoe kunt u meedoen?

Het schoolgeld op de King David Academy bedraagt (in 2008) 300 euro per jaar. Dit bedrag dekt onderwijs, huisvesting, maaltijden, schooluniform en schoolmaterialen. Deelnemers aan het schoolfonds maken 25 euro per maand (=1 kind) of een veelvoud of deel daarvan over naar giro 4873240 van Stichting Rwanda Solidair te Wageningen o/v "Schoolfonds". U kunt elk moment instappen. Een jaar loopt van januari t/m december. Indien iemand deelname in het volgend jaar wil beëindigen laat hij/zij dat uiterlijk in november weten. Naast maandelijkse giften zijn ook incidentele giften meer dan welkom. Als goede-doel-cadeau bij een feest? Als actie van een service-club? Of gewoon als u het kunt missen.

Maandelijkse bijdragen en incidentele giften

Inkomsten King David fonds



Op dit moment (7 november 2008) hebben we toezeggingen voor ruim 500 euro per maand. Dat betekent dat we 20 kinderen kunnen ondersteunen. In oktober en november is er daarnaast ongeveer 400 euro aan incidentele giften binnengekomen

De kinderen die we steunen

Salma Peter

Salma zit in de 6e klas en is ca. 18 jaar. Haar vader is overleden. Haar stiefmoeder wil geen contact meer. Daardoor staat ze nu alleen in de wereld. Salma was deelnemer van het 2008-project. Ze is vriendelijk en intelligent en speelde de hoofdrol in onze film.



Nshuti Salma

Salma zit in de 5e klas en is ca. 17 jaar. Haar ouders zijn erg arm. Salma was deelnemster van het 2007-project. Ze is vriendelijk, behulpzaam en goedlachs. Ze zit al jaren op het randje om van school te worden gestuurd. En dit jaar kan de school haar niet meer helpen.



Uwineza Sad

Sad zit in de 6e klas en is ca. 19 jaar. Ze is een genocidewees. En ze was deelnemster van het 2007-project. Sad is moeilijk benaderbaar, heeft genocidetrauma's en gedraagt zich soms vreemd. Ze doet in november eindexamen. Ze wil graag verder studeren.



Murekatete Tonah Vedette

Tonah Vedette zit in de 5e klas en is ca. 18 jaar. Ook Tonah is een genocidewees. Ze woont met haar zus in Kigali. Ze was deelnemster van het 2007-project. Tonah heeft ernstige trauma's. Ze is in mei 2008 van school gestuurd, maar gaat in januari 2009 hopelijk weer terug naar KDA.



Tumukunde Joan

Joan zit in de 5e klas en is ca. 17 jaar. Haar ouders zijn gescheiden. Ze leeft met haar moeder in Kigali. Ze was deelnemster van het 2007 én van het 2008 project. Joan is slim, mondig, kan goed praten. Haar zus is onlangs van school gehaald wegens geldgebrek.



Bora Smaya

Bora zit in de 5e klas en is ca. 18 jaar. Ze is een genocidewees en leeft met haar broer in een huisje in Kigali. Bora was deelnemster van het 2007-project. Ze viel op door haar lach en zang en dans. Ze is verlegen en creatief. Eén van de slimste kinderen van haar jaar. Een oom die haar schoolgeld betaalt is onlangs werkeloos geworden waardoor Bora van school moet.



Mugweri Henry

Henry zit in de 4e klas en is ca. 17 jaar. Zijn vader is gedood in de oorlog van 1994. Henry was deelnemer van het 2008-project. Hij is stil, vriendelijk, en je kunt niet zo goed hoogte van hem krijgen. Hij woont met zijn moeder in Kigali en ze zijn erg arm.

